



## **Onmoetingsavond voor familie en naasten van mensen met een psychiatrische aandoening**

**Wanneer:** dinsdag 14 oktober, 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

**Waar:** Context, Westzijde 120 Zaandam

### **Programma**

Het thema is dwang en drang met betrekking tot medicatie. Doel is ontmoeting en het uitwisselen van kennis en ervaring.

### **Gastspreekers**

Hans van Dam is aanwezig als gastspreeker

### **Informatie**

Vrijwel alle mensen met een psychiatrische ziekte slikken medicijnen. Een aantal heeft daar weerzin tegen. Soms hangt die weerzin samen met de psychiatrische ziekte. Bijvoorbeeld dat de arts en/of verpleegkundigen die willen dat je pillen slikt het eigenlijk op je ondergang hebben voorzien. Deze gedachte kan grote vormen aannemen. Anderen hebben sowieso veel tegen het slikken van medicijnen die onze geest beïnvloeden. Weer anderen hebben nare ervaringen met bijwerkingen, bijvoorbeeld vervlakking van emoties, verdwijnen van libido (zin in seks), dikker worden. En dan zijn er mensen bij wie de medicijnen wel enigszins werken, maar niet veel meer dan dat. Kortom, de artsen willen vaak dat iemand medicijnen slikt, maar bij patiënten is er vaak veel verzet. Op deze avond gaan we met elkaar over het gebruik van medicijnen in gesprek. Ook de vraag in hoeverre dwang tot inname gerechtvaardigd is komt aan de orde. U kunt al uw vragen en ervaringen inbrengen. Het gesprek is open.

*Deze avond wordt georganiseerd door Ypsilon [www.ypsilon.org](http://www.ypsilon.org)*